



Recensie Cabaret

Valentina Tóth brengt een fantastische ode aan de hysterische vrouw



Valentina Tóth in 'Wildgroei'. Beeld Anne van Zantwijk

Wildbloei
Valentina Tóth
★★★★★

Een wervelwind, zo mogen we Valentina
Tóth (29) gerust noemen. Wanneer je na
honderd minuten haar
debuutvoorstelling *Wildbloei* verlaat,
klapperen je oren nog lang na van de
intense personages, extravagante acts en
prikkelende gedachten die ze op je heeft
afgevuurd. Deze vrouw wil indruk
maken, en ze doet het ook.

Dat komt allereerst door de vele talenten
die Tóth bezit. Ze was ooit
concertpianist en dat merk je. Haar
virtuoze vleugelspel verwerkt ze op een
bijna achteloze manier in de scènes die
ze speelt. Voor operazang draait ze haar
hand ook niet om.

Bonte stoet personages
Als actrice heeft Tóth echter minstens zoveel in
huis. Ze vertolkte in *Wildbloei* een bonte stoet aan
personages, allemaal met veel overtuiging, en
zonder dat het afbreuk doet aan de samenhang
van de voorstelling.

Dat laatste komt vooral omdat aan dit
programma een kraakhelder idee ten grondslag
ligt. Tóth wil een ode brengen aan de hysterische
vrouw. Ze doet dat door zeventien van dit soort
vrouwen neer te zetten.

Zo leren we Mieke kennen, docent Grieks op een
gymnasium. Een drukkige vrouw met zwaar
Fries accent, die haar zenuwen en emoties
voordurend probeert te onderdrukken, maar
daar nauwelijks in slaagt.

In een andere scène treffen we de Limburgse
Roxyan, die op het punt staat te trouwen, maar
op haar vrijgezelfeest nog even losgaat in een
tirade tegen een vriendin die vreemdging met
haar aanstaande. *I will kill her* heet het lied dat ze
hierover zingt veelzeggend.

Tezamen vormt dit symbolische (bijbelse!) aantal
van zeven hysterische personages een soort
tableau. Via dit tableau brengt Tóth haar centrale
boodschap over. Die luidt dat een vrouw op
eindeloos veel manieren 'te veel' kan zijn in de
ogen van de wereld, én van zichzelf. In haar
liedjes en verhalen zijn het meestal vrouwelijke
personages die elkaar de maat nemen.

Een veelkoppig monster
Tóth mixt de vele varianten van het cliché van de
vrouwelijke hysterie in *Wildbloei* slim door
elkaar. Zo laat ze zien dat dit cliché uiteindelijk
een veelkoppig monster is, en juist daardoor een
kersluijf vormt waartoe maar moeilijk los te
breken valt.

De vorm is daarbij steeds dienstbaar aan de
inhoud. Bombastische aria's en variété-achtige
verkleedpartijen dragen allemaal bij aan het
gevoel van compromisloze overdaad dat Tóth wil
neerzetten.

Het is haar uitdagende antwoord op de strakke
gendernormen waar ze eerder in haar leven zo
vaak tegenaan liep. Een antwoord dat heeft
gescreëerd in een bijzonder sterk
cabaretdebuut, dat smaakt naar - jawel - méér.